



Soru: CHP, Suriye’de halkına karşı katliam yapmış Esad yönetimine destek mi veriyor?

Kesinlikle hayır! CHP, demokrasi ve insan haklarından yanadır. Demokrasiyi ve insan haklarını yok eden kişileri daha önce savunmadık, bundan sonra da savunmayız.

Esad yönetimi, halkına baskı yapmış, pek çok masum insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Suriye’deki yönetim demokrasiden uzaktır. Burada Türkiye’nin yapması gereken Suriye’de savaşın tarafı olmak değil, Suriye’de demokrasi mücadelesini desteklemek, Esad’ı demokrasiye zorlamak olmalıdır.

Biz CHP olarak, iktidarda olmamamıza rağmen bazı adımlar attık. Hem Suriye yönetimiyle hem de Suriye’deki muhaliflerle ilişkiye geçtik. İki emekli büyükelçi göndererek her iki tarafa da itidal çağrısında bulunduk.

Soru: Suriye’de önümüzdeki dönemde Türkiye’nin karşı karşıya kalabileceği riskler nelerdir?

Rusya, Türkiye’nin kendi sınır güvenliğini sağlamak için yaptığı operasyonu gerekçe göstererek Esad yönetimine havadan destek verebilir. Çatışmalar İdlib’e sığarsa 3,5 milyon Suriyeli Türkiye sınırına dayanabilir. Eli silahlı teröristlerin yoğun olarak bulunduğu İdlib’den Türkiye’ye gelecek böyle bir akın, Türkiye açısından güvenlik risklerini daha da artırır.

Soru: CHP, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’yi tehdit eden açıklamalarını nasıl değerlendirmektedir?

CHP emperyalizme karşı kurulmuş bir partidir. ABD Başkanı Trump’ın tehdit açıklamalarına iktidardan önce tepki veren parti CHP olmuştur. Sıfatı, makamı ne olursa olsun, Milli Kurtuluş Savaşı’nı vererek kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne kimse hakaret edemez. Bunu asla kabul etmeyiz. Biz CHP olarak bunu yapıyoruz. Ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ise bu mesajları görmezden gelip, Trump için ipe sapa gelmez mazeretler yaratıp, Trump’ı savunuyor.



Soru: CHP, neden ısrarla Türkiye Ortadoğu bataklığından uzak durmalı diyor?

Türkiye'nin Arap dünyasının kendi içindeki çatışmalara taraf olması doğru değildir. Türkiye tarihsel birikimiyle, ekonomik gelişmesiyle ve potansiyeliyle, bölgesinde başka ülkelerin görüşüne başvuracağı konumda olmalıdır.

Bu, geçmişte hep böyle olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Partimizin Ortadoğu politikası hakkındaki görüşü de budur. Örneğin, İran ile Irak arasında uzun yıllar süren savaşta Türkiye, iki tarafa eşit mesafede kalmış, iki tarafın da güvenini kazanmayı bilmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, Suriye'nin içişlerine doğrudan müdahale ederek Türkiye'nin Ortadoğu'daki sorunlarla ilgili geleneksel duruşunu kökten değiştirmiştir. Bu, ülkemizi Ortadoğu bataklığının içine sokan büyük bir hatadır.

Soru: Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının Suriye politikası neden çıkmaza girdi?

Dış politikada kalıcı dost, daimî düşman olmaz. Dış politikada ülkelerin çıkarları önceliklidir. Kişisel husumet ve çıkarlar dış politikaya egemen olmaya başlarsa o politika çıkmaza girer.

Bugün ülkemizin Suriye'de karşı karşıya kaldığı çıkmazın en önemli sebebi, saray iktidarının dış politikayı egemen güçlerin gölgesinde şekillendirmesidir. Emperyal güçler, sobanın üzerindeki kızgın kestaneleri almak için Türkiye'yi maşa gibi kullanmaktadır.

Suriye'de yaşadığımız acılar, devlet yönetiminde liyakatin yok edilmesiyle de doğrudan ilgilidir. Devlette liyakat tamamen sıfırlanmıştır. Dışişleri Bakanlığı bir liyakat kurumu olmaktan çıkmış, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski bakanlarına, bürokratlarına büyükelçilik dağıtan bir kuruma dönüşmüştür. Dışişleri bakanlığındaki liyakat erozyonu nedeniyle, dünyadaki ve bölgedeki gelişmeleri anlamak, makul ve akılcı politikalar üretmek güçleşmiştir. Türkiye bölgemizdeki hemen tüm ülkelerle kavgalıysa, diplomasi tamamen devre dışı kaldıysa sebebi biraz da buralarda aranmalıdır.

Dış politika iç politikaya alet edilmemelidir. Dış politika bir devlet politikası olmalıdır. Ancak Suriye'nin Kuzeyine yapılan operasyonun koordinasyon toplantısına Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkan Yardımcıları, Grup Başkanvekilleri de katılmıştır. Bu görüntü parti devleti görüntüsüdür. Devletteki geleneklerin ve liyakatin çöktüğünün görüntüsüdür.

Bugün Türkiye, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüm bu hatalı politikaları nedeniyle güçlü tarihsel ve kültürel bağlarının olduğu Ortadoğu ve Arap coğrafyasından büyük ölçüde dışlanmıştıdır.

Soru: CHP, Suriye'deki savaşın bitmesi ve sorunun çözülmesi için neyi öneriyor?

CHP, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasından yanadır. Suriye'de güvenliği sağlamak, Suriye topraklarında terörle mücadele etmek, öncelikle Suriye hükümetinin ve ordusunun görevidir. Türkiye'nin bu mücadeledeki konumu, Suriye ordusuna terörle mücadelesinde destek vermek olmalıdır.

Türk ordusu Suriye ordusunun görevini üstlenmemelidir. Askerlerimiz izlenen yanlış politikalar nedeniyle Ortadoğu'da şehit olmamalıdır. Bu çerçevede, Suriye'de sorunun çözümü için en sağlıklı yol Ankara ile Şam arasında diyalog kurulmasıdır.

Bu bölgedeki ülkelerin sorunlarını, binlerce kilometre öteden gelen egemen güçler çözemez. Bölgemizin sorunlarını, bölgedeki ülkelerin bir araya gelerek çözmesi gerekir. CHP bu nedenle Ortadoğu ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, sorunlara bölge ülkelerinin çözüm araması için Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nın (OBİT) kurulmasını öneriyor.

Soru: CHP neden tezkereye evet dedi?

CHP sosyal demokrat bir parti olarak kan dökülmesine ve masum sivillerin zarar görmesine elbette karşıdır. Bununla beraber CHP, her türlü teröre ve teröriste de karşıdır. Türkiye'nin bu bölgeden aniden çekilmesi terörün yanı başımızda tekrar hortlaması anlamına gelir. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti tarafından Suriye'nin bazı bölgelerinde burada yaşayan halka doğrudan verilen bazı hizmetler bulunmaktadır. Bu bölgeden kontrolsüz bir çıkış bu hizmetlerin aksamasına neden olabilir. CHP tezkereye bu nedenle evet oyu vermiştir.

